

Ester vertelde aan niemand uit welk volk en uit welke familie ze kwam. Want dat had Mordechai haar verboden.

ESTER 2:10



debijbel.nl/bijbelbasics



Ester vertelde aan niemand uit welk volk en uit welke familie ze kwam. Want dat had Mordechai haar verboden.

ESTER 2:10



debijbel.nl/bijbelbasics

Werkblad (8-12 jaar) Ester wordt koningin



Ester vertelde aan niemand uit welk volk en uit welke familie ze kwam. Want dat had Mordechai haar verboden.

Ester 2:10



HAREM

In het Perzische rijk had de koning niet één vrouw, maar een heleboel vrouwen. De belangrijkste vrouw van de koning was de koningin. Haar zoon werd de opvolger van de koning. De andere vrouwen waren bijvrouwen. Zij woonden in een aparte ruimte van het paleis, ook wel het 'vrouwenhuis' of de 'harem' genoemd. In die tijd was dat gewoon voor koningen.

PERZISCHE RIJK: VAN INDIA TOT GRIEKENLAND

Het verhaal van Ester speelt zich af in het Perzische rijk. Dat rijk werd in de zesde eeuw voor Christus gesticht door koning Cyrus II de Grote. Het werd een groot wereldrijk, dat liep van India tot Griekenland. Daarmee was het het grootste en machtigste rijk dat tot dan toe had bestaan. In 334 voor Christus kwam er een einde aan de heerschappij van de Perzen doordat hun gebied werd veroverd door Alexander de Grote. Die naam heb je misschien weleens gehoord.



ESTER ONDERSCHIEDT ZICH

Ester onderscheidt zich van de andere meisjes in het vrouwenhuis. Daarom kiest de koning voor haar. Op haar nieuwe positie als koningin kan Ester later voor haar Joodse volk het verschil maken tussen wel of niet gered worden. In dit proefje ontdek je dat twee dingen die erg op elkaar lijken, tóch verschillend zijn.

WAT HEB JE NODIG?

- * EEN WATERKOKER GEVULD MET WATER
- * EEN ZAK OVENCHIPS
- * EEN ZAK GEWONE CHIPS
- * TWEE GLAZEN
- * TWEE THEELEPELS

<p>1</p> <p>VUL DE WATERKOKER MET WATER EN KOOK HET WATER. LET OP DAT JE NIET TE DICHT BIJ DE WATERKOKER GAAT STAAN!</p>	<p>2</p> <p>BREEK ZES STUKKEN GROTE GEWONE CHIPS IN KLEINE STUKJES EN DOE ZE IN HET ENE GLAS.</p>	<p>3</p> <p>LAAT EEN VOLWASSENE HET KOKENDE WATER UIT DE WATERKOKER IN DE BEIDE GLAZEN GIETEN TOT TWEE CENTIMETER ONDER DE RAND.</p>	<p>4</p> <p>ROER VOORZICHTIG MET DE THEELEPELS IN DE GLAZEN. LAAT BEIDE GLAZEN AFKOELEN EN KIJK ONDERTUSSEN WAT ER GEBEURT.</p>
<p>ZET DE TWEE GLAZEN VOOR JE NEER.</p>	<p>BREEK ZES GROTE STUKKEN OVENCHIPS IN KLEINE STUKJES EN DOE ZE IN HET ANDERE GLAS.</p>		<p>WELKE VERSCHILLEN ZIE JE ALLEMAAL? HOE ONDERSCHIEDEN DE CHIPS ZICH VAN ELKAAR?</p>

UITLEG:
OVENCHIPS IS GEMAAKT VAN AARDAPPELMEEL. GEWONE CHIPS BESTAAT UIT VERS GEFRIJTURDE AARDAPPELSCHIJFJES. ALS OVENCHIPS NAT WORDT GEMAAKT, ONTSTAAT ER EEN DIKKERE PAP DAN BIJ DE GEWONE CHIPS.

Werkblad (8-12 jaar) - Vier op een rij
Ester wordt koningin

Hegai



Ester



Werkblad (8-12 jaar) - Vier op een rij
Ester wordt koningin

De koning



Mordechai



Werkblad (8-12 jaar) - Gewoon bekend Ester wordt koningin



GEWOON BEKEND

Ester is een gewoon Joods weesmeisje in een vreemd land. Maar als je aan haar denkt, denk je aan haar als koningin van het Perzische rijk. De Bijbel staat vol met gewone mensen, die een bijzondere taak kregen of iets bijzonders deden. Weet jij wie wat deed? Vul steeds de letter achter de naam op de juiste plek in en je ontdekt wat Ester van de koning kreeg.

OPLOSSING:

- | | |
|---------|----------|
| 1. | 9 |
| 2. | 10. |
| 3. | 11 |
| 4. | 12. |
| 5. | 13. |
| 6. | 14. |
| 7. | 15. |
| 8. | |

1. Ik leidde het volk Israël naar het beloofde land.

2. Ik werd de moeder van de beloofde redder.

3. Ik hielp mijn broers aan eten.

4. Ik nam Ester in mijn huis toen haar vader en moeder waren gestorven.

5. Ik bad drie keer per dag, terwijl dat verboden was.

6. Ik schreef veel brieven die in de Bijbel terechtgekomen zijn.

7. Ik hielp Ester in het vrouwenverblijf.

8. Ik heb met een reus gevochten.

9. Ik naaide kleren voor vrouwen die weduwe waren geworden.

10. Ik werd koningin van Perzië.

11. Ik was de eerste vrouwelijke rechter van Israël.

12. Ik ging met mijn schoonmoeder Noömi mee naar haar land.

13. Ik zat in de buik van een vis.

14. Ik heb Jezus gedoopt.

15. Ik klom in een boom om Jezus te zien.

MARIA (O)

DAVID (IJ)

JOZEF (N)

DANIËL (N)

PAULUS (K)

MOZES (K)

ZACHEÛS (N)

MORDECHAI (I)

HEGAI (L)

DEBORA (K)

DORKAS (K)

RUTH (R)

JONA (O)

ESTER (E)

JOHANNES (O)