



196

'Maar als je drinkt van het water dat ik geef, krijg je nooit meer dorst. Want het water dat ik geef, blijft altijd in je. Het geeft je het eeuwige leven.'

JOHANNES 4:14

BB
BIJBEL BASICS

debijbel.nl/bijbelbasics

196

'Maar als je drinkt van het water dat ik geef, krijg je nooit meer dorst. Want het water dat ik geef, blijft altijd in je. Het geeft je het eeuwige leven.'

JOHANNES 4:14

BB
BIJBEL BASICS

debijbel.nl/bijbelbasics

Werkblad (8-12 jaar)

Jesus en de Samaritaanse vrouw

DE JAKOBSPUT

Jesus en de Samaritaanse vrouw zijn bij de Jakobsput. De Joden en de Samaritanen stammen allemaal af van Jakob, uit wie later het volk van de Israëlieten is ontstaan. Ooit hoorden de Joden en de Samaritanen dus bij hetzelfde volk. De Samaritaanse vrouw zegt tegen Jezus: 'Kunt U soms meer dan onze voorvader Jakob?' Jakob was namelijk vroeger bij deze waterput geweest. Daar lag toen een heel zware steen op, die je er niet in je eentje af kon halen, maar Jakob kon het wel! Lees het verhaal maar eens in Genesis 29:1-14.



'Maar als je drinkt van het water dat ik geef, krijg je nooit meer dorst. Want het water dat ik geef, blijft altijd in je. Het geeft je het eeuwige leven.'

Johannes 4:14

JODEN EN SAMARITANEN

De Joden en de Samaritanen woonden vlak bij elkaar, maar ze hadden een hekel aan elkaar – ze gingen niet met elkaar om. Het geloof van de Samaritanen leek erg op het Joodse geloof, maar was toch anders. Het belangrijkste verschil was dat de Samaritanen God vereerden op de berg Gerizim. Dat vonden de Joden niet goed. Zij vonden dat je God alleen goed kon vereren in de tempel in Jeruzalem. Behalve de Samaritaanse vrouw ken je misschien nog een andere Samaritaan uit de Bijbel: de Samaritaan die een gewonde man hielp. Dat verhaal vertelt Jezus in Lucas 10:25-37 – lees het nog maar eens!



WAT HEB JE NODIG?

- * EEN GLAS VOOR DRIEKWART GEVULD MET WATER
- * EEN PLASTIC RIETJE * EEN SCHAAR



BIJZONDER WATER, BIJZONDER GELUID

Jezus zegt tegen de Samaritaanse vrouw: 'Als je drinkt van het water dat ik geef, krijg je nooit meer dorst'. Jezus laat de vrouw een nieuw geluid horen. Met dit proefje maak je ook een nieuw geluid, een geluid in water.

1
KNIP HET RIETJE OP EEN DERDE BIJNA DOORMIDDEN. EEN HEEL KLEIN STUKJE PLIJFT ONGEKNIPT...



... WAARDOR DE TWEE GEDEELTEN VAN HET RIETJE MET ELKAAR VERBONDEN BLIJVEN.

2
DUW HET INGEKNIPT STUKJE HEEL VOORZICHTIG EEN PEETJE NAAR ACHTEREN. LET OP DAT HET RIETJE NIET BREEKT.



3
PLAATS HET LANGSTE RECHTE DEEL VAN HET RIETJE IN HET WATER. HOUD HET RIETJE VAST IN EEN HOEK VAN 90 GRADEN.



PLAATS JE LIPPEN OM HET KORTE GEDEELTE VAN HET RIETJE.

4
BLAAS MET EEN LICHTE, CONSTANTE LUCHTSTROOM IN HET RIETJE. WAT HOOR JE?



ALS JE EEN CONSTANT GELUID HOORT, DOE JE HET RIETJE VOORZICHTIG OP EN NEER IN HET WATER, TERWIJL JE PLIJFT BLAZEN.



TIP:
IS HET LASTIG OM GELUID TE KRIJGEN? KNIP DAN HET BOVENSTE STUKJE VAN HET LANGE RIETJE EEN PEETJE DICHT.