



197

De mensen vroegen: 'Wat moeten we doen? Wat vraagt God van ons?' Jezus zei tegen hen: 'God vraagt maar één ding, namelijk dat jullie in mij geloven. Want God heeft mij gestuurd.'

JOHANNES 6:28-29

88
BIJBEL BASICS

debijbel.nl/bijbelbasics

197

De mensen vroegen: 'Wat moeten we doen? Wat vraagt God van ons?' Jezus zei tegen hen: 'God vraagt maar één ding, namelijk dat jullie in mij geloven. Want God heeft mij gestuurd.'

JOHANNES 6:28-29

88
BIJBEL BASICS

debijbel.nl/bijbelbasics



MANNA

In Johannes 6:31 spreken de mensen over het manna dat Mozes aan hun voorouders gaf in de woestijn. Wat wordt daarmee bedoeld? Toen de Israëlieten uit Egypte bevrijd waren, zwierven ze lange tijd door de woestijn. Op een gegeven moment gingen ze klagen: ze hadden honger. Daarom liet God een soort brood uit de hemel regenen. De mensen vroegen: 'Manna?' Dat is het Hebreeuwse woord voor: 'Wat is dat?' Manna zag eruit als grote zaadkorrels. Het was wit, en het smaakte net als honingkoek. Lees het verhaal maar in Exodus 16:9-30.

Werkblad (8-12 jaar) Jezus is het brood dat leven geeft



BROOD IN DE BIJBEL

Brood werd in de tijd van de Bijbel dagelijks gegeten, net zoals veel mensen nu nog steeds elke dag boterhammen eten. Als je het Onze Vader bidt, zeg je: 'Geef ons heden ons dagelijks brood'. Brood is hier een beeld voor eten: 'Geef ons vandaag het eten dat we nodig hebben' (zoek maar op in Matteüs 6:11). Brood werd in die tijd niet in de winkel of bij de bakker gekocht, meestal werd het thuis gebakken.

Dat kostte dagelijks veel tijd. Vaak waren broden plat en werden ze gebakken in een oven, op stenen of op een metalen plaat. Zo'n plaat kon je makkelijk meenemen en zo konden mensen ook tijdens een lange reis zelf brood bakken. Omdat brood de basis was van het dagelijkse voedsel en daarmee ook van levensbelang, is brood in het joodse en later in het christelijke geloof een beeld voor Gods zorg en liefde voor de mensen.

De mensen vroegen: 'Wat moeten we doen? Wat vraagt God van ons?' Jezus zei tegen hen: 'God vraagt maar één ding, namelijk dat jullie in mij geloven. Want God heeft mij gestuurd.'

Johannes 6:28-29

WAT HEB JE NODIG?

- * EEN ONTBIJTBORDJE
- * EEN SNEE BROOD
- * EEN PAPIEREN HART OF KRUIS DAT OP DE BOTERHAM PAST
- * BOTERMESJES
- * EEN KUIPJJE BOTER OF MARGARINE
- * ZOET STROOIBELEG, ZOALS GEKLEURDE MUISJES, VLOKKEN, SCHUPPEBUIKJES EN HAGELSLAG
- * HARTIG BELEG ZOALS KAAS, KOMKOMMER, TOMAATJES, STUKJES FRUIT



BROODMOZAÏEK

De mensen vragen aan Jezus wat ze moeten doen. Jezus antwoordt: 'In Mij geloven'. Jezus is het brood uit de hemel, geliefd door God. In deze opdracht maak je van brood een mozaïek van geloof en liefde.

1
LEG EEN SNEE BROOD OP HET BORDJE.



2
LEG HET PAPIEREN HART OF HET KRUIS OP DE BOTERHAM EN SNIJD DIE UIT.



3
PESMEER HET HART OF HET KRUIS MET MARGARINE OF BOTER.



4
BEKLEED DE VORM MET RANDEN BELEG. BEGIN VAN BINNENUIT EN VUL STEEDS EEN RAND EROMHEEN.



ZO ONTSTAAT EEN MOOI MOZAIÏEKFIGUUR.

Werkblad (8-12 jaar) - Broodbingo
Jezus is het brood dat leven geeft

B	I	N	G	O
ja	God	Egypte	het beloofde land	nee
woestijn	Mozes	manna	hemel	dorst
wat is dat?	één	een teken	geloof in Jezus	de goede herder
de hemelse Vader	eeuwig leven	het levende brood	honger	Johannes

B	I	N	G	O
de goede herder	het levende brood	één	Mozes	honger
dorst	eeuwig leven	wat is dat?	het beloofde land	een teken
Johannes	de hemelse Vader	hemel	Egypte	manna
nee	geloof in Jezus	woestijn	God	ja

Werkblad (8-12 jaar) - Broodbingo
Jezus is het brood dat leven geeft

B	I	N	G	O
Mozes	één	het levende brood	de goede herder	ja
het beloofde land	wat is dat?	eeuwig leven	dorst	manna
Egypte	hemel	de hemelse Vader	Johannes	een teken
God	woestijn	geloof in Jezus	nee	honger

B	I	N	G	O
Mozes	manna	God	ja	dorst
één	het levende brood	Egypte	wat is dat?	honger
hemel	de goede herder	het beloofde land	een teken	de hemelse Vader
Johannes	nee	woestijn	geloof in Jezus	eeuwig leven