



En voor de derde keer vroeg Jezus:
‘Simon, zoon van Johannes, houd je van mij?’
Petrus werd verdrietig, omdat Jezus het voor de
derde keer vroeg. Hij zei: ‘Heer, u weet alles.
U weet dat ik van u houd!’

JOHANNES 21:17



debijbel.nl/bijbelbasics



En voor de derde keer vroeg Jezus:
‘Simon, zoon van Johannes, houd je van mij?’
Petrus werd verdrietig, omdat Jezus het voor de
derde keer vroeg. Hij zei: ‘Heer, u weet alles.
U weet dat ik van u houd!’

JOHANNES 21:17



debijbel.nl/bijbelbasics

Werkblad (8-12 jaar) Jezus praat met Petrus



En voor de derde keer vroeg Jezus: 'Simon, zoon van Johannes, houd je van mij?' Petrus werd verdrietig, omdat Jezus het voor de derde keer vroeg. Hij zei: 'Heer, u weet alles. U weet dat ik van u houd!'

Johannes 21:17

PETRUS ZEGT DAT HIJ JEZUS NIET KENT



In het verhaal van vandaag vraagt Jezus drie keer aan Petrus: 'Houd je van Mij?' Op het laatst wordt Petrus verdrietig omdat Jezus het voor de derde keer vraagt. Alle drie de keren antwoordt Petrus dat hij van Jezus houdt. In alle vier de evangeliën lezen we ook dat Petrus, voordat Jezus sterft, drie keer zegt dat hij Jezus niet kent. Dat hij nu drie keer zegt dat hij van Jezus houdt, zorgt ervoor dat het weer helemaal goed is tussen hem en Jezus. Daarom kan Jezus nu ook een belangrijke opdracht aan Petrus geven: 'Pas op mijn volk.'

DE DOOD VAN PETRUS

Jezus voorspelt dat Petrus gedood zal worden vanwege zijn geloof. Over Petrus' dood staat niets geschreven in de Bijbel. In andere boeken staat er wel iets over. Petrus zou in Rome gewoond hebben toen de christenen daar zwaar vervolgd werden door keizer Nero. Petrus wilde vluchten, maar in een droom zag hij Jezus. Daarom ging hij terug naar Rome. Petrus werd gekruisigd, maar dan ondersteboven. Want hij vond dat hij het niet waard was om op dezelfde manier als Jezus te sterven.

WAT HEB JE NODIG?

- * EEN KEUKENROL-VEL
- * EEN BAKJE WAAR EEN HALF KEUKENROLVELLETJE IN PAST
- * EEN ZWARTE STIFT
- * VILTSTIFTEN
- * WATER

PETRUS' LEVEN KRIJGT WEER KLEUR

Voor Petrus is het leven zwart nadat hij drie keer heeft ontkend dat hij bij Jezus hoort. Jezus geeft weer kleur aan het leven van Petrus in een bijzonder gesprek waarin Petrus ruimte krijgt opnieuw zijn liefde voor Jezus te verklaren. In deze opdracht geef jij ook kleur aan wat zwart is geworden.



1 VOUW HET VEL KEUKENPAPIER DUBBEL.	2 TEKEN MET ZWARTE STIFT OP DE BOVENKANT DE VORM VAN BIJVOORBEELD EEN BLOEM OF EEN GEZICHT.	3 VOUW HET VEL OPEN EN KLEUR OP DE LINKERHELFT JE TEKENING IN.	4 VOUW HET VEL WEER DICHT. LEG HET DUBBELGEVOUWEN VEL MET DE BOVENKANT NAAR BOVEN, OP HET WATER.
			

WAT GEBEURT ER?

Werkblad (8-12 jaar) - Het hart van Petrus Jezus praat met Petrus

DE WEG DOOR HET HART

Zoek de juiste weg door het hart. Schrijf de woorden op in de volgorde zoals je ze tegenkomt en schrijf ze op de lijnen onder het hart. Je start bij BEGIN. Als je de woorden in de juiste volgorde hebt gezet, lees je wat Jezus voor zijn dood tegen Petrus had gezegd.

