

Gezamenlijke dienst Raad van Kerken 1^e Pinksterdag zondag 19 mei 19:00 uur NGK Sint Jansklooster/ Kadoelen

Voorganger: ds. G.J. Röben, predikant Hervormde gemeente Vollenhove- Sint Jansklooster
Organist: dhr. P. van Eerde

Thema: Feest van de ommekeer

Welkom door Raad van Kerken

Rosalie v.d. Linde

Zingen: Psalm 25 vers 2,5 en 7

Stil gebed, bemoediging en groet (staande)

Geloofsbelijdenis gezongen (melodie 'The Rose') (staande)

1

*Ik geloof in God de Vader,
Schepper, die de schepping draagt.
In zijn Zoon, in Christus Jezus
die, geboren uit een maagd,
aan het kruis de wereld redde,
onze zonden op zich nam.
Opgestaan en opgevaren
troont Hij aan Gods rechterhand.*

2

*Ik geloof in God de Trooster,
gaven van de heil'ge Geest,
die Gods woord aan ons bevestigt:
gaat en predikt en geneest.
Als Hij komt met macht en luister
zal de mensheid voor Hem staan.
Dan zal elke knie zich buigen,
elke tong belijdt zijn naam:*

Gebed (bij de opening van het Woord)

Zingen: Lied 119 uit Gerf. Kerkboek. Vers 1 en 2

Lezen: Handelingen 2 vers 14 t/m 21 (NBV21) Anita Lameris

Zingen: Liedboek 970 vlammen zijn er vele verzen 1,3 en 5

Preek Feest van ommekeer

Aan het einde der tijden, zegt God, zal Ik mijn Geest uitgieten over al wat leeft. Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren, jongeren zullen visioenen zien en oude mensen dromen dromen. Hand 2: 17-18 (tekst graag op de beamer)

Zingen: Geest van hierboven gezang 477 Liedboek voor de kerken (1973)

Gebeden ds Röben

Collecte Raad van Kerken Vollenhove – Sint Jansklooster Rudi Mooiweer en Marten v. Eeerde

Zingen (slotlied): Sela – Lied “Een toekomst vol van hoop” (staande)

Zegen

Zingen: Er komen stromen van zegen (Johannes de Heer 57)